



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

***Albert SPITAEELS***

**zoon van wijlen Alfred en Yvonne  
SPITAEELS - BILLEMON**

geboren te Parike op 3 juni 1931  
en godvruchtig thuis overleden  
op 1 april 1997,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

---

De families :

**SPITAEELS en BILLEMON**  
danken U voor uw gebed  
en medeleven.

*Mijn taak is af,  
mijn werk volbracht.  
Mijn levensavond neigt ten nacht,  
ik zal met blij verlangen,  
mijn loon uit Gods hand ontvangen.  
Guido Gezelle.*

In eenvoud en goedheid heeft deze dierbare overledene, Albert, zijn taak volbracht, bewust van zijn menselijke onvolkomenheid en van zijn afhankelijkheid van zijn Schepper.

Verdriet en lijden zijn hem niet gespaard gebleven. Moge hij nu een beter leven kennen in Gods liefde, waar geen pijn meer is en geen verdriet, maar blijvend geluk.

Laat ons gebed dan een teken zijn van ons diep medeleven.

Namis op zaterdag 24 mei 1997 om 19 uur in de parochiekerk te Parike.