

*Dank voor alles wat je voor ons deed.
Dank u Alfred,
we zullen nooit vergeten,
wat je voor ons bent geweest!*



Dierbare herinnering aan
De Heer

Alfred SPITAEELS

echtgenoot van Mevrouw Anny DE ROECK

Lid van de confrerie van
Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën.

geboren te Moerbeke op 22 mei 1929 en is plots
overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
te Geraardsbergen op 31 december 1992.

De families: SPITAEELS - DE ROECK
COLSON - PLETINCKX
danken U zeer om uw aanwezigheid, uw gebed
en bliken van medeleven.

Zoals zovele keren deed hij een boodschap. Hij
deed het graag... maar niets vermoedend ging
hij deze keer op weg naar de eeuwigheid.

Zijn stoel aan tafel zal leeg blijven...
Zijn vertrouwde plaats naast de leuvense stoof
blijft onbezet! Door het open venster had hij
steeds een prachtig zicht op het open heuve-
lend landschap achter het huis.

Alfred... jij was een man om van te houden.
De liefde tot je vrouw was wederkerig, want
steeds waren jullie samen en deelden lief en
leed. Je enige broer ging je elke dag, gedurende
vele weken, bezoeken in het hospitaal. Voor de
kinderen uit de gemeente bleef je een trouwe
vriend die hen graag vertelde, maar nog liever
naar hen luisterde...

De pijn om je onverwachte en plotse afscheid
zit diep. En toch... We zullen je dankbaar blij-
ven gedenken voor het goede dat je gedaan
hebt voor je vrouw, je familie en vrienden.
Je blijft verder leven diep in ons hart.
In ons gebed zullen we je dankbaar blijven
gedenken.

Begrafenissen Drukkerij * Willy Collier-De Taeye
Karkoolstraat 2 - 9500 Moerbeke 054/ 41.35.00