

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

CAMIEL SPITAELS

Weduwnaar van Mevrouw
MARIA GYSSELS

Gepensionneerde van de N. M. B. S.

geboren te Nederbrakel, de 12 December 1865,
en er zeer godvruchtig overleden, de 24 Sept. 1952.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig de dienaar die God bereid zal vinden wanneer Hij hem zal komen rekening vragen. Hij zal de mens loon naar werken geven en Hij zal iedereen volgens zijn handelen wandel vergelden. Door zijn minzaam en blijgeestig karakter, door zijn ingeboren goedheid, was de afgestorvene door allen bemind. Hij mocht terecht roemen op zijn werkzaam leven, zijn grote bezorgdheid voor het welzijn van zijn gezin.

O Heer, verhoor mijn stem en ontferm U mijner; ik onderwerp mij aan uw H. Wil en buig ootmoedig het hoofd voor Uw Majesteit. Dat uw Goedheid mijn fouten en nalatigheden vergeve. Mijn ogen zoeken U, wend Uw aanschijn van mij niet af, maar wees mijn verlosser.

Dierbare zoon, familie en vrienden, vaart wel, ik bedank allen die mij goed gedaan

hebben maar bijzonderlijk bedank ik de brave Zusterkens die over mij gewaakt en zoveel gedaan hebben voor mijn lichaam en mijn ziel. Vooral in mijn laatste stonden hebt gij mij met liefde verzorgd en bijgestaan. Weest mij allen indachtig in uw gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn liefde! (300 d. afl.)

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl.)

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

Heer en Mevrouw Albert SPITAELS-
COLLETTE ;
De Familiën SPITAELS, GYSSELS en
D'HAEYER.

Druk. Jos. De Ruyver, Neerstr. 16, Nederbrakel.