



Rijk in deugd en verdiensten  
ontsliep in de Heer

DE HEER

## **Camiel SPITAEELS**

echtgenoot van Mevrouw  
**SYLVIE OCKERMAN,**

geboren te Zarlardinghe op 24 oktober 1881 en  
godvruchtig overleden te Everbeek  
op 9 mei 1973,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Hij was een oprecht en goed mens; iedereen die hem gekend heeft kon dat ervaren. Een goede vader was hij bovendien en bidden kon hij ook. Wij zullen aan dat alles blijven denken in innige dankbaarheid en onze gedachten zullen meer zijn dan alleen een herinnering: onze liefde zal bij hem blijven door ons dagelijks gebed. Wij danken U, Heer, om die goede vader die Gij ons geschonken hebt.

Vaartwel mijn dierbare echtgenote, mijn kinderen en kleinkinderen. Gij waart mij zo dierbaar en hebt mij vele zorgen en troost geschonken. Mijn beste dank voor die grote liefde. Troost U bij de gedachte, dat wij elkaar zullen weerzien in de hemel. Wat ik slechts nog van U vraag, is een gebed tot lafenis van mijn ziel.

Jezus, Maria, Jozef, dat zijn ziel met U in  
vrede ruste.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families SPITAEELS, OCKERMAN,  
VERMANG, PITERAERENTS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Van der Geynst, Everbeek