

In 't midden van ons leven  
vergaan wij in de dood.

VROOM AANDENKEN AAN

MEJUFFER

Carine SPITAELS

geboren te Lessen op 3 augustus 1968 en na  
een smartelijk ongeval godvruchtig overleden  
in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel - Opbrakel  
op 9 oktober 1986.

Gesterkt door de HH. Sakramenten der Zicken.

---



De families

SPITAELS en LABIAU

danken U voor de blijken van deelneming  
in hun rouw.

---

Druk. A. De Borre, Lierde. - T.l. (055) 42 20 91

De dood spaart noch jong noch oud, komt  
onvoorzien en wijkt voor niemand.

Mijn God! Gij vroeg mij ineens het leven  
terug. Ik onderwerp mij aan Uw aanbiddelijke  
wil en buig het hoofd — Uw wil is geschied.

Maar wij die blijven kunnen alleen maar met  
de dichter zeggen : « *Laat mij droef en treurig  
wezen, niemand zal mij ooit genezen, diepe ligt  
de wonde daar* » (G.G.).

Inderdaad wij voelen het daar, dat Carine  
ons ontnomen is. Wij ook buigen het hoofd.  
Want wij kunnen niet begrijpen; de zin van  
deze dood ontgaat ons helemaal. Toch willen  
wij danken, Heer, want alle leven komt van U  
en is voor U bestemd.

Lieve ouders, ik dank U voor uw liefde aan  
mij betoond en voor alles wat gij voor mij  
gedaan hebt en geweest zijt.

Stephane, broer, wees een dubbele troost  
voor va en ma. Vergeet mij niet, gedenk mij  
wanneer gij bidden zult.

Familieleden, vrienden en geburen, laat mij  
voortleven in uw gedachten tot wij elkaar weer-  
zien voor altijd.

Sint-Jozef patroon van de goede dood, b.v.o.



*„Laat mij droef en treurig wezen  
niemand zal mij ooit genezen  
diepe ligt de wonde, dàar,  
zwijg en laat mij, laat mij maar...  
(G.G.)*