

O.L. Vrouw, deur des hemels, bid voor ons.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

## **CHARLES-LOUIS SPITAELS**

weduwnaar van Mevrouw  
**MARIE-THERESE DE SMET**

geboren te Nederbrakel op 6 november 1890  
en godvruchtig overleden te Brakel op 1 mei 1978  
voorzien van de H.H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste van de oorlog 1914-1918

---

De eerste dag van de meimaand, is deze oude  
man de eeuwige lente ingestapt.

Hij heeft heel zijn leven ruim gevuld met werken en zorgen voor de zijnen. Vertrouwt men dan ook de Heer vragen dat Hij zijn dienaar goedwillig tot Hem zou nemen en vergiffenis zou schenken over zijn tekortkomingen.

Wie toch moet geen beroep doen op Gods barmhartigheid. Maar hij, die op God zijn betrouwen gesteld heeft, hoeft niets te vrezen, want hij zal niet teleurgesteld worden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, dank voor uw genegenheid en bezorgdheid. Gedenkt mij in uw gebeden.

Beste zusters en bewoners van « Najaarszon », dank om alle vriendschap en gezelligheid. Moge God u sterken. Bidt allen voor mijn zielerust.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families SPITAELS, DE SMET, DE VOS en  
DE PESSEMIER,

**danken U van harte**  
**voor de blijken van kristelijke deelneming.**

---

Drukk. De Ruyver, Brakel