

Weest bereid want de Mensenzoon komt op een onverwacht uur.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

CYRIEL SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw

ANNA VANDEMENSCHBRUGGE

geboren te Nederbrakel de 12 September 1896 en
aldaar godvruchtig overleden de 17 Maart 1953.
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Hierin ligt het grote geheim van de dood, dat ze ons overkomt als wij ze het minst vrezen. De afgestorvene was wel langen tijd ziek en zijn toestand verbeterde wel niet, maar wie zou durven denken hebben dat de dood hem in enkele uren tijd zou verrast hebben? Daarom is het wijs steeds er aan te denken dat we kunnen sterven en wie zo denkt zal trachten te leven zoals hij in zijn stervensuur wil bevonden worden. Wij zijn van God en moeten naar Hem terug, daarom moeten we er naar trachten dat we het leven, dat we van Hem mochten ontvangen eens schoon en gaaf aan Hem teruggeven.

De overledene heeft zich ingespannen voor zijn huisgezin, niets was er te veel voor, zware arbeid en zelfs schade aan zijn gezondheid door het werk, Hij heeft zich gegeven voor de zijnen, daarom zal

zijn heengaan des te pijnlijker aan gevoeld worden.

Duurbare echtgenote en kinderen, de slag die U treft is zwaar, zo plots toch kwam mijn scheiden van u, Trekt uit mijn dood een les en wilt leven zoals ge wilt sterven. Wees niet wanhopig zoals de heidenen, maar richt Uw blikken op naar God en weet dat enkel en alleen van Hem kan troost en sterkte komen. Uw liefde tegenover mij kunt ge blijven tonen met voor mij te bidden en mij 'te gedenken in de H. Mis

Mijn vrienden en kennissen vergeet mij niet in uw gebeden,



Mevrouw Cyriel SPITAELS, geboren
Anna VANDEMENSCHBRUGGE
kinderen en kleinkinderen ;
De Familiën SPITAELS en VANDE-
MENSCHBRUGGE ;

Bedanken U oprecht voor
de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.

.....
Nederbrakel Druk. We. O. Surdiacourt