

„Laat me, Heer, in vrede gaan”



BID VOOR DE ZIEL
van de Heer

Ernest SPITAELS

weduwnaar van Mevrouw

Anaïs DE MAN

geboren te Balegem de 29 juni 1888, en aldaar
godvruchtig overleden de 8 juni 1966, gesterkt
door de H.H. Sakramenten van de Zieken

„De Heer is mijn redder; wat zal ik vrezen?
Om één gunst heb ik gebeden: eeuwig te
mogen vertoeven in de woon van God.”

Na een leven van onvermoeibare, liefdevolle
toewijding aan zijn geliefden en een stille levens-
avond midden de warme genegenheid en dank-
bare zorgen van zijn kinderen, is voor deze goede
vader en eerlijke christen het uur van het heen-
gaan aangebroken. Gezuiverd door de laatste be-
proeving is hij bij de Heer ten ruste gegaan.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, naast
het loon dat Gods goedheid mij heeft voorbereid
was er voor mij niets schoners en beters dan bij
u te mogen zijn. God zegene en beware u ten
allen tijde. Gij zult mij en moeder trouw indachtig
blijven tot het wederzien.

Goede broeder en zusster, schoonbroeders en
schoonzuster, familieleden en vrienden, omdat uw
genegenheid zo hecht en oprecht was, zult gij mij
ook trouw in uw gebed gedenken. Ik dank u en
vergeet u niet.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



Voor uw medevoelen
in hun leed
en uw kristelijke deelneming
danken U van harte

De Heer en Mevrouw Albert De Noyette-Spitaels,
en kinderen Raymonde en Claudine;

De Heer en Mevrouw Roger De Clercq-Spitaels;

De Heer en Mevrouw Roger Lamarcq-Spitaels;

De Heer en Mevrouw Armand Spitaels-Baele, en
kinderen Carine, Nadine en Danny.

De families Spitaels, De Man, De Geyter, Monsecour

Drukk. G. Haesebeyt - Balegem