

Mijn 'vadertje was rechtvaardigheid...

(M. Gysen)



**Ter nagedachtenis aan  
De Heer  
Georges SPITAELS**

**echtgenoot van  
Mevrouw Zulma DE CLERCQ**

geboren te Balem op 27 november 1906  
en vroom overleden te Zottegem - Velzeke  
op 9 juli 1977, gesterkt door de H.H. Sa-  
cramenten der zieken.

Hij was ondervoorzitter van de Bond voor  
Gepensioneerden, medebouwer van het Pa-  
rochiaal Centrum en Oud-Strijder 1940-'44

Dezulken zijn het die een eer zijn voor  
Gods Kerk en de faam van volk en vader-  
land hoog houden !

« De rechtvaardige zal openbloeien als  
een palmboom, hij zal opschieten als een  
ceder van de Libanon » (Ps 91,2). Is deze  
tekst niet toepasselijk op de betreurde  
timmerman die, rechtvaardig van gemoed,  
wars van de leugen, stoutmoedig voor de  
waarheid, eerlijk in zijn handel en trouw  
in zijn vriendschap, zich bij zijn mede-  
mensen deed opmerken ?

Inderdaad een welbekend en sympatiek

figuur is van ons heengegaan. Van zijn  
vakpatroon Sint Jozef, getuigt de Schrift  
dat hij « een rechtvaardig man was zonder  
list of bedrog ». Van Georges getuigt de  
ganse parochiegemeenschap hetzelfde !

Spijts zijn op-pensioen-stelling kon hij  
van zijn werkbank niet scheiden. Met zijn  
stielvaardigheid en onverzadigbare liefde  
voor zijn vak, bleef hij met al zijn tuigen  
en gans zijn mekanische inrichting, in  
dienst van zijn medemensen. Velen, ook de  
parochie, zullen zijn vakkennis, zijn rijke  
ervaring en vooral zijn onbaatzuchtige  
dienstvaardigheid moeten missen.

Hij was een kristen die voor zijn overtui-  
ging zonder schroom vooruitkwam en on-  
voorwaardelijk trouw zijn plichten kweet.  
'Christus'belofte aan de « goede en trou-  
we dienaar » zal zijn loon zijn.

Hij was een voortreffelijke echtgenoot en  
prachtige vader. Zijn kinderen hadden hun  
plaats in de maatschappij veroverd en als  
stamvader zag hij fier en dankbaar zijn  
kleinkinderen de volwassenheid bereiken  
om op hun beurt een rol te spelen in de  
samenleving.

Voor de Bond van de Kristenen Gepensio-  
neerden was hij de toegewijde ondervoor-  
zitter die met inzicht de belangen van de  
leden behartigde. Hij leed er onder dat hij  
de laatste maanden niet actief kon mee-  
werken.

Toen de beproeving zich aanmeldde is hij groot gebleven. Men kon het hem lang niet aanzien dat de ziekte verraderlijk zijn gestel aan 't slopen was : hij kloeg niet en wou zijn echtgenote onnodig leed besparen. Als de Heer kwam heeft hij betrouwvol en vredig zijn schone ziel in Gods handen teruggegeven.

Mijn trouwe geliefde echtgenote, lieve kinderen en aanbeden kleinkinderen, God moge u zegenen om uw opoffering en liefde waarmee ge mij steeds en dan bijzonder tijdens mijn ziekte hebt omringd. Houdt mijn gedachtenis in eer en bidt voor mijn zielerust.

Familieleden, vrienden, gepensioneerden, vaarwel en tot weerziens in de eeuwigheid.

Jezus, barmhartigheid.



De families SPITAELS, DE CLERCQ,  
PLUYM, VAN DEN BOSSCHE,

**danken U voor de gebeden  
en deelneming in hun diepe rouw.**

