

Geloofd zij Jezus Christus. Amen !



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mijnheer

**GEORGES SPITAELS**

echtgenoot van Mevrouw

**Julia Vanhee**

geboren te Everbeek, de 12 mei 1907, en er  
bij smartelijk ongeluk overleden, de 1 juli  
1960, versterkt door het H. Oliesel.

Opnieuw staan we voor een bijzonder pijnlijk  
geval waarbij een naarstig en ijverig handelaar, in  
volle levenskracht plots, en op een wrede wijze,  
ontrukt werd aan de liefde van de zijnen!

Wezen we echter niet opstandig! O. L. Heer  
werd ook op een smartelijke wijze aan de liefde  
van de zijnen ontrukt! De Moeder van Smarten,  
die aan de voet van het Kruis stond, begrijpt het  
leed van deze en van alle Moeders!

Het lijden en de droefheid hebben O. L. Heer  
en Zijne Heilige Moeder zelf beleefd en geheidigd.  
Tot wie zouden wij ons, in onze smart, wenden  
tenzij tot Hen, die zoveel voor ons geleden heb-  
ben?

Teergeliefde Echtgenote en Kinderen, hard en  
pijnlijk is de schielijke scheiding geweest!. We  
hcopten nog lang malkaar op aarde te beminnen.,  
"ook in 't ander Leven blijft de liefde." (S. P.)

Kinderen, eert uw Moeder. De Heer zegene en  
beware U in afwachting van het blijde wederzien.

Duurbare Broeders, Zusters, Bloedverwanten  
en Vrienden, weent niet zoals zij die geen hoop  
hebben. (S. P.) Vaartwel en het gebed voor mal-  
kaar weze de blijvende liefdeband, die ons veren-  
igt boven het graf heen.

Barmhartige Jezus, geef Hem de eeuwige rust;  
En dat het eeuwig Licht Hem verschijne.

(Off. Over.)

Mw Georges SPITAELS-VANHHEE,  
Hr & Mw Luc SPITAELS-POPELIER,  
De familiën

SPITAELS-VANDEVOORDE  
en VANHEE-JOYE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.