

Zo minde en leefde en leed zij wel,  
gesteund op haren kruis'gezel,  
totdat zij 't lijden uitgeleefd,  
de laatste strijd gestreden heeft. (G. G.)



BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW

**Gerarda SPITAEELS**

ECHTGENOTE VAN DE HEER

**Theophile Rousseau**

geboren te Goferdinge de 22 april 1913 en  
vroom overleden in de Sint-Franciscuskliniek  
te Brakel de 1 oktober 1976, voorzien van  
het Sakrament van de zieken en de Pause-  
lijke Zegen.

—  
Heer, Gij hebt moeder aan onze zijde weg-  
genomen. De beproevingen, jaren lang ge-  
dragen, met ongezien geduld, zonder klagen,  
leken U, Heer, voldoende om uw trouwe  
dienares tot het ware leven, tot de onver-  
gankelijke kroon te roepen. Uw heilige Wil  
weze geprezen.

Hoe heerlijk 'schoon uw leven ook was,  
hoe stichtend uw heilig heengaan naar God,  
toch kwam uw dood nog veel te vroeg:  
want vreugde en lijden, beiden hechtten ons  
nog inniger aan u. Uw liefde, uw goedheid,  
uw zielesterkte, uw moederlijke zorg, uw  
bovennatuurlijk levensinzicht geschraagd  
door vroomheid, blijven onuitwisbaar in ons  
hart geschreven.

De dood heeft zich nu over haar ontfermd  
en aan haar lijdensweg een eind gemaakt.

Dierbare echtgenoot, heb dank voor uw  
grote liefde en onuitputtelijk geduld voor  
mij. Treur niet... van uit de hemel waak ik  
over u en bid ik voor u om sterkte.

Bemide kinderen en kleinkinderen, uw  
blijvende zorg, uw innig meelevens met mij,  
zijn steeds een steun geweest om door het  
lijden heen, toch gelukkig te zijn. Moge de  
Heer u allen belonen om al wat ik van u  
ontvangen heb. Bidt veel voor mijn zielerust.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenkt  
mij ook een vurig gebed.

De Families :

SPITAEELS,  
ROUSSEAU,  
PEVENAGE,  
TEMMERMAN ;

DANKEN U

voor de blijken van mede-  
voelen in het pijnlijk verlies  
dat hun treft.

---

Druk. L. Dyon, Geraardsbergen