

Uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Hector - Jozef SPITAELS

weduwnaar van Mevrouw

Josephine BAILLY.

Dokter in de Geneeskunde.

Lid van de Mannenbond van het H. Hart, het
Marialegioen en veel godsdienstige
genootschappen.

Gewezen voorzitter van de Kerkfabriek
van Lembeek.

Verreerd met de Onderscheiding
«Pro Ecclesia et Pontifice».

Officier in de Orde van St.-Gregorius de Grote,
Burgerkruis voor moed en zelfopoffering, en
verschillende andere onderscheidingen.

Geboren te Everbeek St.-Jozef de 12 mei 1872 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Nederbrakel
de 27 januari 1959,
gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder
de H. Kerk en de Pauselijke Zegen
« In Articulo Mortis ».

Een man van eer en plicht is van ons heen-
gegaan.

We staan vol bewondering voor de hoogver-
dienstelijke loopbaan van die edele man.

Zijn leuze klonk fier : God vooraf. Vol arbeids-
lust en arbeidskracht schonk hij zich ten volle weg
in het volbrengen van zijn ideaal : het goede ver-
spreiden.

Zijn kloeke gezondheid, zijn fortuin zijn rijke ta-
lenten, zijn leven gaf hij ten beste aan de goede
werken, de zieken, de priesters.

Man van diep geloof, van mannelijke vroom-
heid, met brede naastenliefde en sociaal voelend,

rechtschapen karakter, korreect, eenvoudig, harte-
lijk en toegewijd, eerbiedafdwingend, toegerust
met zeldzame bekwaamheid, had hij zich de
hoogachting van iedereen in de ruimste mate ver-
worven zowel van zijn collega's als van zijn
vrienden en kennissen.

Als geneesheer blijft het beeld ons voor de
ogen van de rusteloze werker die zijn zware
dagtaak in dienst van de evenmens steeds ver-
vulde als een gewetensvolle en plichtgetrouwe
man. Lang zal hij in het geheugen en in het hart
van velen bewaard blijven.

De woorden van de H. Paulus mogen in de
letterlijke zin op hem toegepast worden : « Het
ogenblik mijner ontbinding is aangebroken. De
goede strijd heb ik gestreden, mijn loopbaan
volbracht, het geloof bewaard. Voortaan is mij
de kroon der gerechtigheid weggelegd, welke
de Heer, de rechtvaardige Rechter, mij op die
dag geven zal ». (Tim. 2. 4.)

Na een welbesteed leven voelde hij zijn einde
naderen met een rust die een kostbaar geschenk
is aan hen die God vrezen.

In zijn smartvol lijden was hij een voorbeeld
van moed, geduld en onderwerping aan Gods
aanbiddelijke wil. Hij bleef groot ook in de be-
proeving.

Allen die mij bijstonden in mijn laatste dagen,
vraag ik U, o God, te willen zegenen. Ik meen
de taak door mijn vader op de schouders ge-
legd, met Gods genade te hebben vervuld.

Mijn beminde zuster, ik verlaat U niet. Blijven
we tezamen bidden om eens met al onze dier-
baren verenigd in Gods Liefde te leven.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

De families SPITAELS, BAILLY, DE GEETER
en DELCROIX,

BEDANKEN U.