

„Wie in Mij gelooft, zal leven”.



Tot vrome en liefdevolle herinnering aan  
MEVROUW

## Hélène SPITAELS

echtgenote van de heer

**Leon Pijcke**

geboren te Goferdinge de 19 april 1906  
en schielijk overleden te Geraardsbergen  
de 20 oktober 1977.

---

Goede mensen sterven altijd te vroeg, en zeker een goede moeder. Hoewel met het hart vol rouw en diepe pijn, danken wij God die deze brave vrouw op onze levensweg plaatste.

Haar levensloop was : het geluk behartigen van haar medemensen. Het past de mens nederig te zijn en niemand wist dit beter dan onze dierbare overledene, die in stille verborgenheid haar levenstaak heeft volbracht.

Nooit heeft zij zichzelf op eigen deugden of verdiensten geroemd doch, haar familieleden en vrienden leggen thans getuigenis af voor haar dienstvaardigheid, haar vriendelijke omgang met iedereen, haar vrijgevigheid en onwankelbaar geloof in

de goedheid van haar kroost en haar medemensen.

Groot is de beproeving voor haar echtgenoot, haar kinderen en haar kleinkind ; zij allen beseffen ten volle hoe hun steeds opgeruimde en begripende echtgenote en moeder te allen tijde zich heeft opgeofferd voor haar gezin en zo het hart en de zoon van haar familie is geweest.

Mijn geliefde Leon, beminde kinderen en kleinkind, zo plots was mijn afscheid dat ik geen tijd kreeg u te danken voor uw liefde en toewijding ; de woorden van erkentelijkheid en dank neem ik mee in de eeuwigheid. Dierbare bloedverwanten en talrijke kennissen, blijft mij indachtig met een gebed. Vaarwel.

**De Families :**

**SPITAELS, PIJCKE,  
PEVENAGE, SAPIJN ;**

**DANKEN U**

**voor de blijken van medevoelen  
in het pijnlijk verlies dat hun treft.**

---

Drukk. L. DYON, Geraardsbergen