

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen. 56



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

HENRI SPITAEELS

echtgenoot van mevrouw IRMA D'HAEYER,
geboren te Nederbrakel de 4 november 1866
en er godvruchtig overleden de 14 oktober 1966,
voorzien van de laatste h. Sakramenten.

Hoe ouder men wordt, hoe meer men er gaat bewust van worden dat het leven snel voorbijgaat en dat een mens toch niet kan geschapen zijn, tot het leven zijn gewekt, om hier op aarde enkele zinloze jaren door te brengen om dan op de sterfdag tot het niet te vergaan. Gelukkig zij die geloven in het eeuwig leven ; geloven in de boodschap van Kristus onze Heer ; geloven in het historische feit van Kristus verrijzenis, hoeksteen van ons geloof en vertrouwen, pand van onze eeuwige glorie, welke ons ten deel zal vallen voor de goede werken, welke wij in ons leven zullen hebben verricht.

De duurzame overledene heeft het geluk mogen kennen, zonder veel miseries zeer oud te mogen worden. Hij heeft zijn leven doorgebracht in de overtuiging dat het aardse verblijf slechts de voorbereiding is op het eeuwig leven, en ook de gelegenheid om van het eeuwige leven een welverdiende gelukzalige beloning te maken. Daarom heeft hij steeds zijn best gedaan om de kristelijke deugden te beoefenen. Hiervoor weze hij geprezen bij God en bij de mensen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familieleden, het was goed bij U te zijn, bij vader en moeder toen gij klein waart ; het was goed mij omringd te zien door uw dankbare genegenheid wanneer gij groter werdte en uw eigen leven gingt. Ik dank U voor dit alles, ook voor de goede zorgen waarmede gij me hebt

omringd, wanneer ik oud van dagen, zorgen nodig had.

Bemide echtgenote, aan mijn sterfbed hebt gij uw paternoster gebeden, daarom weet ik zo goed dat gij en allen die mij dierbaar zijn, mij ook nu dat ik naar de eeuwigheid ben gegaan niet in uw gebeden zult vergeten.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



Mevrouw Irma D'Haeyer, zijn echtgenote.

Heer Jozef Spitaels, kind en kleinkind,

Heer en mevrouw Leon Van den Borre-Spitaels,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en mevrouw Marcel Spitaels-Doelo en
kinderen,

Heer en mevrouw Roger De Merlier-Spitaels
en kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen en achterklein-
kinderen.

De families Spitaels, D'Haeyer, Van Achter,
Liëds, Merchiers en Van de Capelle

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.