

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HENRI-AUGUST SPITAELS

zoon van wijlen

ALFONS en MARIE-COLETA DE VOS

geboren te Nederbrakel de 22 October 1896
en er godvruchtig overleden de 8 Maart 1954.
Gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.



Kwellingen en pijnen heb ik doorstaan; ik heb de Heer met geduld afgewacht, tot wanneer Hij de offerande van mijn leven heeft aangevaard.

Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft, want de dood van de rechtvaardige is de overgang naar het eeuwige leven,

De duurzame overledene was een godvrezend man die de weg der deugd in eenvoud bewandelde, en zolang hij kon naar best vermogen zijn kristelijke plichten vervulde. Voor al het goede waarop hij roemen mag, zal de Heer, hem, naar zijn belofte veelvoudig belonen.

Duurbare Zusters en Broers nog vele jaren hadden we samen gelukkig kunnen zijn. O.L. Heer heeft er anders over beschikt. De moed om verder te leven zult gij vooral vinden in het gebed. Familieleden vrienden en kennissen, gedenkt U mijner in uwe gebeden, eens komt de dag waarop ook gij op de gebeden van anderen zult rekenen.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

(300 d. afl.)

†

De Familiën SPITAELS-DE VOS ;

danken oprecht voor uw
gebeden en uw meevoelen
in de rouw.

Nederbrakel Druk. W. O. Surdiacourt.