

Bewaar in uw hart het aandenken uwer duurzame en vergeet haar niet in uwe gebeden,



Bidt voor de ziel van

MEVROUW

HERMINE SPITAELS

echtgenote van Mijnheer PETRUS EEMAN
geboren te St Martens-Lierde de 19e Mei 1885
en godvruchtig aldaar in de Heer ontslapen
de 10e September 1955. Gesterkt door de laatste
troostmiddelen onzer moeder de H. Kerk.

God had haar een gezond oordeel gegeven, een edelmoedig hart, een sterken en vastberaden wil, die door alle levensmoeilijkheden heen, het goede nastreefde en verwezenlijkte.

Met stoere werkzaamheid, offervaardigheid en moederliefde, werkte zij aan 't geluk van haar echtgenoot en kinderen.

Na een langdurige ziekte, doorstaan met volledige berusting in de Goddelijke Voorzienigheid is haar ziel, uit het lijden naar de vreugde van de hemel getogen.

Duurbare echtgenoot, beminde kinderen en kleinkinderen, God roept mij tot de eeuwige vrede en het volmaakt geluk. Troost U dan : onze scheiding is niet eeuwig. Ik dank U voor uwe goede zorgen, liefde en genegenheid.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 dagen aflaat)

De familiën SPITAELS, EEMAN, EEMAN en
WATTEZ,

Danken om de blijken van
kristelijke deelneming.