



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Irma SPITAELS

**echtgenote van de heer
Michel VAN DER HAEGEN**

geboren te Nederbrakel op 30 mei 1924
en overleden in het Sint-Jan ziekenhuis
te Brugge op 22 augustus 2001,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De families Spitaels, Bauwens,
Van Der Haegen, Van Den Abeele.

Alle leven op aarde wordt overschaduwd
door het besef dat het breekbaar is en eindigt.
Een moeder gaat, maar vergaat niet.
Alleen de buitenkant verteert de aarde.
Haar gezicht is er nog.
Het huis vol herinneringen,
de ogen die ons aankeken,
de woorden die zij sprak,
het lijden dat zij heeft gekend.

Diep is de pijn die wij voelen
bij dit al te vroege afscheid.
Wij rouwen om wie wij missen.
Maar onze pijn en rouw zijn gehuld
in een gevoel van mateloze dankbaarheid
om wat gij voor ons betekent,
om de liefde die wij bij u mochten ervaren
en om het leven dat we samen mochten delen.

Bemide echtgenoot, dochters en kleinkin-
deren, samen hebben we gelukkige jaren
doorgebracht.
Dank om uw trouwe liefde, in goede en
kwade dagen.
Beste familie en vrienden,
heb dank om uw zorgen en genegenheid.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49