

Heer, bewaar mij in Uw liefde, waarin ik steeds geleefd heb.

†

HEER, GEEF DE EEUWIGE RUST AAN

MEJUFFROUW

Irma, Maria, Josefa SPITAELS

Ere-Prefekte van de Congregatie van
O. L. Vrouw te Brakel

Oud-bestuurster van de Derde Orde van de
H. Franciscus

Ere-Voorzitster van de Boerinnengilde
en alle andere godvruchtige genootschappen
der parochie.

Geboren te Everbeek Sint-Jozef op 25 decem-
ber 1875 en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Parike op 30 oktober 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Eenvoudig, gelukkig, ongeunsteld, biddend,
zich zelf vergetend, zo leefde en stierf de
dierbare overledene.

Al haar levenswegen waren schoon daar ze
belicht waren door de zon van haar diep-kris-
telijk geloof, een rotsvast betrouwen en een
offervaardige liefde tot God en de naastbe-
staanden.

Met onvermoeibare ijver en zorg werkte zij
aan de versiering van Gods huis, gaf kriste-
lijke bezieling in de parochiale verenigingen
en sprak een warm goed woord tot iedere
mens die zij op haar weg tegenkwam.

Zij wist welk een grote waarde de vriend-
schap in het leven betekende. Uit eigen er-
varing kende zij het woord van de Heer :
« Zalig de vreedzamen, want zij zullen kin-
deren Gods genoemd worden ».

Haar laatste jaren zijn een dankbaar neer-
blikken geweest op haar leven dat voorbij
was, een mijmeren over het feit dat O. L.
Heer altijd zo goed voor haar is geweest en
één groot gebed voor al de mensen van haar
geliefd Brakel.

In volle overgave aan Gods wil, ontsliep
zij met een glimlach op de lippen. In God
vond zij immers de volle vreugde, het blij-
vend geluk en het eeuwig leven.

Dierbare familieleden en vrienden, ik ga
op naar God, waar ik voor U moed en troost
zal vragen. Ik ben U dankbaar voor uw goed-
heid en zorgen en wacht U op in de hemel.
Bidden wij voor elkaar.

H. Maria, Koningin van de hemel, b.v.o.

De families SPITAELS en DE GEETER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel