

Een strijd is 't leven van de mens op aarde. Job.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

JEAN-BAPTISTE SPITAELS

weduwnaar van Mevrouw

PRUDENCE VANDEVOORDE

geboren te Everbeek, de 8 Augustus 1874 en er overleden, de 6 September 1953, voorzien van de HH. Sacramenten.

De familie- en vriendschapsbetrekkingen, het gezellig verkeer hier op aarde begonnen, zullen eenmaal in de Hemel hervat worden om nooit meer te eindigen. Wachten wij met moed en geduld het uur af van ons eigen sterven, het uur om te gaan naar de plaats waar onze vrienden zijn. Blijven wij hen liefhebben met die oprechte liefde waarmede wij hen liefhadden op aarde; doen wij uit liefde tot hen wat zij nu van ons vragen zoals wij vroeger deden wat zij vroegen: Bidden wij voor hen!
H. Franciscus van Sales.

Het is een troost voor de stervende veel kinderen te hebben: de goede kinderen, die leven, lenigen de smart van de overledenen. Groot zullen bij de Heer de verdiensten zijn van hen die de opvoeding hunner kinderen verzorgd hebben.
(H. Hieronymus Ep. 79).

Dierbare Kinderen en Kleinkinderen, vaart wel! Hebt dank voor uw tijdelijke zorgen en ook voor uw bezorgdheid voor de eeuwigheid. Veel last was er in mijn leven en veel lijden op 't ein-

de, maar nu heb ik Moeder vervoegd en verwacht wij U allen. Bidt dikwijls voor ons en bemint elkaar! Tot wederziens bij O. L. Heer en zijn goede Moeder.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste.
(100 d. afl.)

De familiën SPITAELS, VANDEVOORDE, DESTERCCKE en COSYNS zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Uitg. We A. Vancauwenberge, Everbeek.