



DANKBAAR AANDENKEN AAN

**JEANNE, FLORE SPITAELS**

weduwe van Frans DE CLERCO,

geboren te Everbeek op 12 mei 1903 en  
godvruchtig overleden te Brakel-Zegelsem  
op 16 april 1984.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

De beproeving door het afsterven van  
Eugeen werd voor zijn familie nog ver-  
zwaard door het heengaan van zijn moeder.  
Het is pijnlijk hen beiden samen naar hun  
graf te moeten begeleiden.

Met haar kinderen heeft ze hard moeten  
werken op het bedrijf toen haar echtgenoot  
haar te vroeg ontvallen was.

Ook haar willen we vroom gedenken in  
ons gebed als dank voor alles wat ze voor  
ons gedaan en geweest is.

Zolang je zong, moeder,  
zong je voor ons.

Zolang je streed, moeder,  
streed je voor ons.

Zolang je zag, moeder,  
zag je naar ons.

Zolang je leed, moeder,  
leed je voor ons.

Zolang je tastte, moeder,  
was het naar ons.

En toen je ging, moeder,  
ging je van ons.

Waar je nu bent, moeder,  
wacht je op ons.

en Die jou mint, moeder,  
roept ook om ons.

En als je helpt, moeder,  
help dan ook ons.

Robert en Nelly De Clercq-Menschaert en  
dochter ;

Eugeen (+) en Gilberte De Clercq-  
Schittecatte, kinderen en kleinkind ;  
Marcel en Jeannine Bruneel-De Clercq,  
kinderen en kleinkinderen ;  
Luc De Clercq ;

De families

SPITAELS, DE CLERCO,  
VANDEVOORDE, VIVILLE,  
danken U.

Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel

