

Want van die goeden waart gij een
die goud in 't hart bewaren :
de wereld ziet er over heen,
maar God zal z'openbaren.

(P.R.)



VROOM AANDENKEN AAN

De Heer Joseph SPITAELS

echtgenoot van

Mevrouw Germaine D'HAENENS

geboren te Zarlardingne

op 6 april 1910 en er godvruchtig overle-
den op 14 juni 1986, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

Gedurende bijna vijftig jaren was zijn
hart het middenpunt zijner familie. Gedu-
rende bijna een halve eeuw beminde, ver-
troostte en stichtte hij zijn naastbestaan-
den als de trouwste der echtgenoten en
de beste der vaders en wierd ook bemind,
vertroost, gezegend, opgepast en vereerd
door een liefhebbende echtgenote, zuster,
en door zijn brave kinderen en kleinkin-
deren. Wij buigen diep met tranen en ge-
beden voor dit stoffelijk omhulsel waar-
uit een schone ziel haar hemelvaart be-

gon. Onder ons zal zijn gedachtenis blij-
ven als deze van een ware kristen man,
wier ganse leven gegrondvest was op een
diep en levendig geloof.

God, die zo menigmaal zijn toevlucht was
binst zijn leven, zal nu zijn loon en eeu-
wig geluk zijn in de Hemel !

Beminde echtgenote en zusters, 't groot-
ste leed van mijn afsterven was u te ver-
laten. Dank voor alles. In de hemel zien
we elkaar voor eeuwig terug.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, gij
waart mijn vreugde in mijn leven. Ik zag
u allen zo gaarne ! Mijn innigste dank voor
uw welgemeende verkleefdheid, zorgen
en kinderliefde.

Mijn beste familieleden, U ook zeg ik
dank voor de trouwe familieband die on-
der ons bestond. Vergeet mij niet in uw
gebeden.

Beste vrienden en kennissen schenkt mij
ook een vurig gebed.

De families SPITAELS, D'HAENENS
DESCHUYTENEER en GOSSE

danken U voor de blijken van deel-
neming en uw gebed.

Rouw. V.D. Driessche

van de maele