

Geloofd zij Jezus Kristus.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

JOZEF SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw
GERMAINE DE WOLF

geboren te Nederbrakel op 2 februari 1909 en er
godvruchtig overleden op 6 september 1965, ge-
sterkt door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

Wie kon het vermoeden dat hij, zo onverwachts,
van onder ons zou verdwijnen! Moge zijn ziel
ontferming en barmhartigheid bekomen bij God.
onze Heer.

Vlijtig en werkzaam... bezorgd en bekommerd
was hij binst zijn leven voor het welzijn van
huisgezin en kinderen. Dat was zijn levensbe-
trachting en geluk.

Wij betreuren dan ook dat onvoorzien over-
lijden van onze beminde echtgenoot en onze
goede vader.

Beminde echtgenote, vaarwel, heb dank voor
uw trouwe liefde en edelmoedige zorgen, waar-
mede gij mij steeds omringd hebt.

Beminde kinderen en kleinkinderen, bemint
uw moeder, dat uw kinderliefde haar trooste
en sterke. Blijft mij indachtig in de heilige
Missen en in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families SPITAELS, DE TEMMERMAN, DE
WOLF en DE SMET,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
kristelijke deelneming en danken U.