

OP U, O HEER, HEB IK GEHOOPT.

In de vrede van Christus ruste

DE HEER

## MARCELLIEN SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw

**IRMA DE TEMMERMAN**

geboren te Parike, op 26 juli 1913 en god-  
vruchtig overleden in de St. Elisabethkliniek  
te Zottegem, op 26 oktober 1984, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken.



De families **SPITAELS, DE TEMMERMAN,**  
**VANDER STOCKT** en **WALRAET,**

danken U voor de blijken van deelneming  
in gebed en rouw.

---

Begrafenisondern. L. Haustraete-Ritserveldt  
Steenhuize - Tel. (054) 50 10 59

Geen oog heeft gezien, wat God voorbe-  
houdt voor hen die Hem liefhebben. Sint  
Paulus schrijft dan verder in zijn brief aan  
de Romeinen: «Ik ben ervan overtuigd dat  
het lijden van deze tijd niet opweegt tegen  
de heerlijkheid, waarvan ons de openbaring  
te wachten staat».

Voor hemzelf zowel als voor echtgenote en  
dochter waren de laatste maanden zeker en  
vast de langste maanden: moedig en gela-  
ten heeft hij zijn kruis gedragen, dankbaar  
voor iedere liefdevolle attentie.

De grote ontmoeting met de Heer is voor  
deze man een verlossing geworden en God  
heeft hem, als een oneindig goede Vader,  
opgewacht en opgenomen.

Duurbare echtgenote en dochter, samen  
hebben wij gewerkt, gebeden en gestreden.  
Hebt dank voor alles wat gij voor mij hebt  
gedaan.

Beste familieleden, buurtmensen en allen  
die wij om Christus'wille wel deden, uw hulp-  
vaardige genegenheid is mij altijd aangenaam  
geweest. Ik weet dat ook Gij mij niet zult  
vergeten, maar als gelovige mensen elkander  
zult steunen en voor elkander zult bidden om  
eens elkander te kunnen ontmoeten in de  
Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw help ons en richt ons.