

Zalig de zachtmoedigen ; want ze zullen het Rijk
der hemelen bezitten. Math. V-4

+

BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

MARIA - ALICE SPITAELS

Echtgenote van Mijnheer

EMIEL DELVOYE,

geboren te Twee-Akren de 4 Februari 1873 en god-
vruchtig overleden te Overboelare de 20 Juli 1955,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.

Zij was een trouwe echtgenote, de steun van haar man. Zij was een goede moeder, de liefdeband tussen hare kinderen. Het meest kenmerkend van haar persoonlijkheid en de samenvatting van haar leven : zachtmoedigheid, werkzaamheid, goedheid. Ze had een diepe godsvrucht en groot vertrouwen in Onze Lieve Heer. Zoals Jezus-Christus, de goede Meester, aan elk christen mens voorhoudt, zo heeft ze geleefd ; liefde tot God en liefde tot de naaste. Zorgen voor de anderen en anderen gelukkig maken dat was hare vreugde. Over eigen leed of smart kwam geen woord over haar lippen.

Dierbare echtgenoot en kinderen, lange jaren zijn we samen gelukkig geweest. Op deze wereld is alles vergankelijk, ook mijn leven nam een einde. De goede God riep mij tot zich. Zijn H. Wil geschiede. Ik dank U allen voor Uwe genegenheid. Weest mijn ziel indachtig in Uwe gebeden. In de hemel zien we elkander weer om nooit meer gescheiden te worden.

Zoet Hart van Jezus, op U stel ik mijn betrouwen.
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht voor altijd.



De familiën SPITAELS,
DELVOYE,
FELIX en
SCHAILLÉE,

danken U welgemeend voor
de blijken van genegenheid
en deelneming in hun rouw.