

„Voor wie U beminnen, Heer,
hebt Gij onzichtbare goederen bereid".
(liturgie van 5e zondag na Pinksteren)



Begeleid met uw gebed de eeuwige tocht

van Mevrouw

Maria Celeste SPITAEELS

echtgenote van de Heer

Oscar SEGHERS

geboren te St-Maria-Oudenhove de 23 juni 1900
en godvruchtig overleden te Zottegem op 7 juli '63
gesterkt door de genademiddelen van onze moeder
de H.Kerk.

—♦♦♦—
Tijdens de eerste rustig-goede zomerdagen, ter-
wijl niemand iets vermoedde, heeft Celeste de stem
vernomen van haar meester : „De weg is vrij...
laat nu maar alles achter... kom".

Reeds in het kinderhart ligt het verlangen naar
hierboven, naar God van wie elk kind reeds vroeg
zoveel schoons heeft horen vertellen. Een God van
wie men absoluut zeker is. Groot geworden begint
ge te denken dat ge zelf iets kunt. Slechts bij tegen-
slagen denkt ge met heimwee aan de Heer die alle
zorgen van ons wegneemt en onze tranen eens zal
afwissen. De oudere mens voelt zijn krachten bege-
ven en droomt van een schoon verleden, maar kijkt
met onbevengenen blik, omdat zijn geweten gerust is,
naar de nieuwe tijd, naar God die hem of haar voor
eeuwig jong zal maken.

Wellicht is bij U, Celeste, tijdens deze laatste dagen
van uw ziekte die ge buitenhuis doorbracht, diezelfde
gedachte opgekomen : „Naar U en 't verre heiligdom
schouw ik verzuchtend. Gij Heer, zijt mij dierbaarder
dan het leven". Uw leven is schoon geweest, Celeste
omdat gij een echte moeder waart. Daarom zal God

nu voor U een echte Vader zijn. Vanuit deze nieuwe
levenstoestand kunt gij nu uw kinderen niets anders
toewensen dan : Tracht gij het nu maar te doen zoals
gij het heel uw leven van mij hebt gezien. Vergeet
vooral niet dat al het werk dat ge verricht niet meer
is dan wat de mieren in de grond verrichten, wanneer
gij niet nu en dan eens dat heimwee in uw hart laat
treden naar de Vader die ik u van kleins af heb
leren kennen wanneer ik u nog onbeholpen leerde
zeggen : Onze Vader, die in de hemelen zijt...

Om die reden kunnen wij haar geen groter geno-
gen doen vandaag dan deze woorden nogmaals te
herhalen. Blijft daarbij even nadenken bij de woor-
den : Uw Wil geschiede.



Voor uw medevoelen in hun leed
en voor uw gebed tot zielelafenis
van hun overledene, danken U van
harte

haar echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen,
de families Spitaels, Seghers, Van
Snick en Roman.

—♦♦♦—
Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St-Maria-Oud.