



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria, Elodia SPITAELS

echtgenote van de heer
VICTOR, JOZEF FLAMEZ

geboren te Nederbrakel op 25 april 1902 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.
Franciscuskliniek te Brakel op 24 januari 1980
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Van deze dierbare moeder, die wij van-
daag ten grave dragen, mogen wij getuigen
dat zij diep gelovig was en bekommerd om
de andere mensen.

Zij getuigde van een tedere huwelijksliefde,
die gerijpt was door de jaren, van een moe-
derhart, dat mild en gul was voor haar kin-
deren en kleinkinderen, van een naasten-
liefde voor alle mensen zonder onderscheid.
Als bloedgeefster was zij zich bewust, dat
zij bijdroeg tot redding en geluk van anderen,
van onbekenden.

Zij was vergroeid met haar gebuurte, zij
woonde in een huis van vrede en zij strooide
de vriendschap om haar heen.

Totaal voorbereid, verwachtte zij de Heer
om haar te komen halen. Stil is zij uitein-
delijk van ons heengegaan.

Vol vertrouwen bidden wij tot de Heer van
leven en dood dat Hij deze brave vrouw vol
erbarmen opneme in het hemels Vaderhuis
en haar zou belonen om het vele schone
dat zij tijdens haar leven ons gegeven heeft.

Beste echtgenoot, kinderen en kleinkinde-
ren, ik dank u voor uw oprechte genegen-
heid en uw zorgen. Beste familie en gebu-
ren, u dank ik voor uw vriendelijke omgang
en uw fijn buurtschap. Bidt allen dat God
mij de eeuwige rust en vrede schenke.



De families SPITAELS, FLAMEZ,

DE WAGENAERE en VAN WIJMEERSCH,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem