

Die de Heer vreest moet den dood niet vrezen want de dood is slechts een overgang tot een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA-EMMA SPITAELS

echtgenote van Mijnheer

VICTOR DE TANDT

Geboren te Opbrakel de 6 november 1890 en er godvruchtig overleden de 19 maart 1956.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Derde Orde, Confrerie van het H. Hart en van alle godvruchtige Genootschappen.



Goede en schone mensen worden zeldzaam en ieder afsterven betekent bijna verlies. De duurzame overledene was een diepe godvruchtige nederlige en eenvoudige ziel.

Haar grootste geluk en genot vond ze in het vervullen van haar plichten, in goed te zijn en anderen goed te doen.

Waar anderen te helpen viel, waar goed te doen was, daar kon men steeds op haar steun en haar hulp rekenen.

Hoe dikwijls hebben we haar in de kerk gezien bij het versieren van een heiligenbeeld, niets was haar dan teveel, steeds vond men bij haar hulp die ze spontaan aanbod; dat was één van die uitingen die ons iets van haar innerlijk lieten vermoeden; godvruchtig en goed, vol geloof en godsvrucht.

Hoeveel missiewerken en behoeftigen mochten op haar medewerking betrouwen: ze steunde en gaf zonder berekening, zonder grootdoenerij maar stil en verborgen.

“Wat gij aan de minsten der Mijnen gedaan hebt, hebt gij aan Mij zelf gedaan.” Dat waren voor haar geen mooie woorden maar die woor-

den heeft ze door haar leven en in haar leven in daden omgezet.

Wie haar kende kan enkel van haar de indruk en de gedachtenis bewaren aan een goed voorbeeldig christen.

Ook in haar lijden geen klagen maar een gelaten aanvaarden aan Gods Wil.

Mogen we het voor haar geen gunst noemen op het feest van St. Jozef, patroon van de goede dood, haar schone leven aan God te mogen teruggeven?

Mijn duurzame echtgenoot, familieleden en vrienden, ik verlaat U allen. Naar best vermoogen heb ik volgens Gods wet geleefd. Ik dank U voor uw liefde en uw genegenheid. Bidt voor mij en blijft mij gedenken gedurende de H. Missen.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d.

H. Jozef, patroon der goede dood, bid voor haar.



De Families SPITAELS, DE TANDT,
SCHITTECATTE en VAN DER
BRUGGEN:

Danken voor deelneming
en gebeden.

Nederbrakel Druk. W we O. Surdiacourt