

Gelukkig deze die in de Heer ontslapen. Ap.



BID VOOR DE ZIEL

van MEVROUW

MARIE SPITAELS

weduwe van Mijnheer

Gustaaf Van Waeyenberghe

geboren te Nederbrakel de 16 april 1879 en godvruchtig in de Heer ontslapen te St-Martens-Lierde de 9 september 1963. Versterkt door de laatste troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Ik ben, zegt de Heer, de verrijzenis en het leven; alwie leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Ps XIV 25

O dood! o groot geheim der dood, hoe leert gij ons kennen wat wij in deze wereld zijn. H. Lig.

Gelukkig de mens die het uur der dood altijd voor ogen heeft en zich voorbereid op het sterven. God immers zal de mens loon naar werken geven en Hij zal iedereen volgens verdiensten behandelen.

Bemindde kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw liefde en tedere zorgen. Gij hebt mij bemind hier op aarde, gaat voort mij te beminnen nu ik van U gescheiden ben en toont die liefde met dikwijls voor mijn zielerust te bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.



De familiën

VAN WAEYENBERGHE,
SPITAELS,
DE ROE en
VERSMISSEN,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.

Drukk. De Vos