

Wil mijn ziel in vroom gebed gedenken
Dat weze uw leste en beste vriendschapsdaad
Meer dan gewezen komt dit mijn ziel ten baat
Want 't zal haar lafenis en hemelvreugde schenken.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie, Elodie, Marguerite SPITAELS

echtgenote van Mijnheer

Georges DOCLOT

geboren te Nederbrakel, op 8 september 1906 en er
godvruchtig overleden op 30 januari 1960, gesterkt
door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen « In Articulo Mortis »

Haar leven is eenvoudig en nederig geweest en in
haar langdurige ziekte heeft de dierbare overledene
blijk gegeven van 'n diepe geest van geloof en echt
kristelijke moed in het lijden.

Wat is het leven toch? Een korte reis door dit
tranendal, met schoon geluk, maar ook met kommer
en zorgen; en dit alles, om zich voor te bereiden tot de
grote reis naar onze eeuwige verblijfplaats van geluk
bij God.

Duurbare echtgenoot, gij treurt om mijn afscheid,
doch troost U met de kristelijke zekerheid dat wij el-
kander kunnen weervinden bij God. Dank voor al de
goede en liefdevolle zorgen die ge me gegeven hebt in
mijn ziekte. Beste familieleden, ook voor U allen een
dank voor de gastvrijheid en uw toewijding in de
dagen mijner ziekte. Mijn liefde blijft langs God bij U;
mocht uw wederliefde zich tonen door uw gebed
voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mijnheer Georges DOCLOT;

De familiën SPITAELS, DOCLOT, GORLLER en HAINAUT,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.