

Ten-Paradijze geleiden haar de engelen.

†

Bid voor de zielerust van

Mevrouw

Marie, Elodie, Rachel SPITAELS

weduwe van de Heer Victor Wattez,

geboren te Nederbrakel op 26 augustus 1907 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 12 februari 1979, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

God, Gij alleen zijt bereid U te ontfermen over ons en ons te sparen. Wij bidden daarom voor uw dienares die wij vandaag ten grave dragen : gebied uw Heilige Engelen haar op te nemen en haar te geleiden naar het nieuwe Paradijs, de hemel. Zo zal zij, die in U geloofde en op U vertrouwde, de macht van het

kwaad ontgaan en delen in de hemel-se vreugde voor altijd.

Moge zij de vreugde kennen in ruil voor het lijden dat zij geduldig verdragen heeft. Of mogen wij niet denken en hopen dat de mens gelousterd wordt door het lijden en de beproeving?

Mijn beste kinderen, familie en geburen, hebt dank voor wat ge voor mij gedaan hebt en denkt er aan dat het leven broos is en dat de mens wikt maar God beschikt. Weest goed voor elkaar en bidt voor mij.

Barmhartige Jezus, schenk haar de eeuwige rust.

De families Spitaels, Wattez,
Gorller, Hibaude,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste - Brakel