

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MARIE-EMMA SPITAELS**

weduwe van Mijnheer

**REMY D'HAENENS**

geboren te St-Martens-Lierde de 21 Juli 1881 en  
godvruchtig overleden te St-Denijs-Westrem de  
20 Februari 1956, gesterkt door de Troostmiddelen  
onzer Moeder de H. Kerk.

Van haar mogen we getuigen dat ze was de sterke vrouw, die naar het woord van de H. Schrift, werkte met de kunst van haar handen, die zich dag en nacht bezorgd heeft gemaakt voor haar gezin en met veel wijsheid haar bedrijf heeft weten te besturen ; te meer dat ze vroegtijdig en alleen de last ervan heeft gedragen.

Doch daarboven glanst als een aureool de diep christelijke opvoeding die ze de haren heeft meegegeven door haar voorbeeld van godsvrucht en vroomheid, door haar groot geloof en vrouwen op God. Hij alleen kent het offer van zo een toewijding, de verdiensten van zo een apostolaat.

Heden weerklinkt voor haar de hemelse zang :  
" Ten paradijze geleiden U de engelen „

Duurbare kinderen, in volle onderwerping aan God heb ik de dood aanvaard, we moeten tijdelijk van elkander scheiden, moge uw genegenheid en liefde steeds voortleven door uw levenswijze en uw gebed.

*Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.*

*F. Van Lancker — St-Denijs-Westrem*

Mijnheer en Mevrouw Achiel MAGHTELINGKX-D'HAENENS,  
kinderen en kleinkinderen.

Mijnheer en Mevr. Rom. VAN CAUWENBERGHE-D'HAENENS  
en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Gaston D'HAENENS-VAN DER LINDEN  
en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Marcel DE RYCK-D'HAENENS en kinderen,  
Defamilien SPITAELS, D'HAENENS, FEMAN en VAN ONGEVAL

*danken U van harte voor de blijken van innige  
deelneming hun betuigd in de rouw die hen treft.*