



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

MARIE-EUDOXIE SPITAELS

weduwe van Mijnheer

Prosper Van Snick

geboren te Everbeek de 10 april; 1885^{en} er
schielijk overleden de 1 maart 1963.

Aan wie is het gegeven de raadsbesluiten van
God te kennen, of wie kan denken wat God wil?
Heden toch is de mens en morgen niet meer.

Gelukkig degene, die de kwelling doorstaat.
Na de beproeving, immers, zal hij de kroon des
levens ontvangen welke God beloofd heeft aan
allen die Hem beminnen en dienen.

Zacht en vreedzaam is ze heengegaan naar
God haar Schepper. Schoon en voorbeeldig is het
einde van zo'n leven, niet zozeer omdat het af-
breekt met kommer en ellende, maar omdat het
de voltooiing der overwinning is en het begin
van een eeuwige rust, de ingang naar het Vader-
huis.

Duurbare kinderen, hebt dank voor uw liefde-
volle zorgen. Liefste broeder en schoonzuster, ik
ga tot hen die mij zijn voorgegaan. En gij, familie
en vrienden, vaartwel, wij zien malkeer terug in
de hemel.

Bidt allen voor mij.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(300 d. afl.)

Dr. Vw Modde, Everbeek.

De familiën

**SPITAELS-VAN NIEUWENHOVE
en VAN SNICK-COPPENS**

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.**