

In al uw werken, weest uw uitersten indachtig
en gij zult in der eeuwigheid niet zondigen.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MEVROUW

Marie-Léonie SPITAELS

WEDUWE VAN MIJNHEER

Polydore Vanpevenage

geboren te Everbeek, den 24ⁿ April 1867

en godvruchtig overleden

te Flobecq, den 3ⁿ Februari 1949

versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

Wijs en voorzichtig handelt de mens die het uur van zijn dood altijd voor ogen houdt en elken dag bereid is voor den Heer te verschijnen, want sterven is het lot van alle mensen op aarde en niemand kent noch dag noch uur waarop de dood zal komen.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, minzaam in haar handel en het was door deze hoedanigheden dat zij zich aangenaam maakte en dat haar gedachtenis in zegening zal blijven.

Bemide kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw genegenheid. Bewandelt steeds den weg der deugd en vergeet uw moeder niet in uw gebeden. Dat de Heer u allen zegene en tot wederziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 q. afl.)

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)

Vloesberg-Bosch, druk. C. Depessemier

Een milde troost waren ons Uw blijken van
kristelijke deelneming bij het afsterven
van Haar die ons zoo dierbaar was.
Daarvoor danken wij U innig.

Mijnheer en Mevrouw René Vanpevenage-Plaetens en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Albert Vanpevenage-Dendaauw en zoon ;
Mevrouw Robert Vandenaabeele-Vanpevenage ;
Mijnheer en Mevrouw Georges Vanpevenage-Pols en zoon ;
De families Spitaels en Vanpevenage.