



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEJUFFROUW

MARIA-PHILOMENA SPITAELS

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 21 april
1893 en godvruchtig overleden te Brakel op
9 februari 1977,

gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in de
Hemel!

Hoe dikwijls laten wij deze woorden niet over
onze lippen komen, maar nooit beseffen wij
zo diep de zwaarte ervan als bij het overlij-
den van een dierbaar familielid.

Alleen de overtuiging dat God beter weet dan
wijzelf wat goed is voor ons, kan ons in
die momenten steunen en troosten.

Wanneer men spreekt van een goed mens,
dan mag men zeker deze naam tenvolle geven
aan deze betreurde overledene: toegewijd aan
haar familie, vriendelijk, werkzaam en behulp-
zaam voor allen.

Beminde familieleden, en gij vooral mijn
liefste zuster, bij wie ik al die jaren heb
gewoond, hebt dank voor uw trouwe liefde
en genegenheid, dank voor uw offervolle bij-
stand. Voor alles zal ik de Heer ten beste

spreken in Zijn eeuwig paradijs, waar ik hoop
u allen eens terug te zien.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families SPITAELS en DE VOS

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. De Ruyver - Brakel