

Gelukkig die, van kindsbeen af,
Maria heel haar harte gaf,
En, tot de laatste stonden,
bij Haar en haren zoon alleen
den troost in 's werelds droef geween
gezocht heeft en gevonden. (Gezelle).

† BID VOOR DE ZIEL †
van Jufvrouw

MARIE = SYLVIE SPITAEELS

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,
van de Derde Orde, van de Missienaakring en alle
andere godvruchtige genootschappen der parochie.

Rustende onderwijzeres.

geboren te Everbeek-St-Jozef, de 27 Maart 1862, en
zeer godvruchtig overleden te Nederbrakel
de 6 Januari 1951, gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk en
voorzien van de Apostolische zegen «in articulo mortis.»

« O HEER, wie mag wonen op uw heilige berg?... Die
onberispelijk is van levenswandel en rechtschapen van
gedrag.

Wie mag de berg van de Heer bestijgen, wie zijn heilige
stede betreden?... Die rein is van handen en zuiver van
hart; in wiens ziel geen bedrog is en die geen valse eden
zweert; hij zal zegen van de Heer ontvangen, en loon
van de God van zijn heil. » (Ps. 24.)

De ongeregelde begeerten beheersen en leven in heer-
lijke godsliefde is de verheven roeping van de kinderen
Gods.

De maagden daarboven zullen een bijzonder aureool
dragen. Zij zullen het Lam volgen waar het gaat. Zij
zullen een lied zingen, dat aan geen ander te zingen
gegeven is.

DE BETREURDE OVERLEDENE koos een leven
in God en voor God. Voor haar was de wijze leiding
van de Voorzienigheid een realiteit van elke stond.

Diep godvruchtig, uiterst nauwgezet in de dienst van
God, ongeveinsd en onbuigzaam ook in 't volbrengen
van Gods welbehagen tot in 't kleinste.

Hoe opvallend haar beminlijkheid en echte eenvoud.
Altijd blijgezend, sijngevoelig en goedhartig telde zij
niet dan vrienden. De laatste weken van haar ziekte
bracht ze, verdraagzaam en gelaten over in volle-
dige overgave aan God.

In haar jeugd wijdde ze zich toe aan de opvoeding der
jeugd, met zulk een ontembare ijver dat weldra voor
altijd haar gezondheid geknakt was. Doch bleef ze
werkzaam lange jaren, met grote trouw en liefde, in
dienst van de parochiale Kerk en van de missiën.

MARIA, MIJN HEMELSE MOEDER, uit liefde tot
God, heb ik aan U mijn lichaam en hart toegewijd, als
congreganiste gedurende 75 jaar, (geheel mijn jeugd,
op latere leeftijd en in mijn hoge ouderdom). Naar uw
voorbeeld en dank zij uw voorspraak, ben ik die schone
roeping getrouw gebleven; geleid mij nu in de hoge
verheffende sferen, waar het eeuwig licht ons verlicht
en de opperste zaligheid mij wacht.

TEERGELIEFDE BROEDER EN ZUSTER,

In innige dankbaarheid, zal ik blijven denken aan uw
heldhaftige zorg en uw grenzeloze en algehele toewij-
ding, uw tedere en vurige genegenheid, uw beproefde
trouw door heel ons lang leven. Door liefdevolle ban-
den verenigd, waren we zo gelukkig bij malkander in
gestadige en wederzijdse opoffering

Tijdens mijn laatste ziekte, hebt gij mij, tot uitputtens
toe, dag en nacht, met grote bezorgdheid en offer-
vaardige liefde bijgestaan, om mij nog wat bij U te
houden. Blijft voor elkaar leven tot de goddelijke Mees-
ter U uit dit dal van tranen en strijd oproepe.

Mijn afscheiden is ons hard gevallen. Maar waarom
blijven treuren?...

Troosten wij ons, ik ga Vader en Moeder, Broeders en
Zusters, hierboven vervoege en bidden zullen wij er
dat de goede God U overvloedig zegene, zoals U er
voorzeker zult aan houden om erbarming te smeken,
over onze arme ziel.

Dierbare Familieleden en Vrienden, ik ben
voor uw blijken van vriendschap zeer gevoelig geweest.
Aan allen dank en tot weerziens in de Hemel. — Ge-
lieve de Almachtige God ons daar te verenigen.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (300 d.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.
O. L. Vrouw van Salette, bid voor ons.

De familie bedankt U voor uwe gebeden en de blijken
van genegenheid welke gij haar hebt betoond.

Jos. Radys-Galle, Nederbrakel