

Heer, dat uw wil geschiede.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

NESTOR SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw

ALICE VAN CAUWENBERGE

geboren te Everbeek op 15 september 1880 en
er godvruchtig overleden op 16 januari 1967,
voorzien van de H.H. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Het leven van een mens verdwijnt als rook
ook al belooft het leven vele jaren.

Heer handel met mij naar uw welbehagen en
laat mijn ziel in vrede rusten.

Welbemide echtgenote, kinderen : mijn leven
is voorbij. Dankt God omdat het hem heeft be-
liefd een einde te stellen aan vele ellendigheden
en dat Hij mijn loopbaan op aarde zo heeft
geleid. Ik heb veel moeten uitstaan, maar ik
zal veel verkrijgen in de hemel waar ik uw grote
zorgen aan mij besteed, door mijn voorspraak
zal trachten te vergoeden. Familieleden en vrien-
den bewaart mijn aandenken in uw hart en bidt
soms voor mij een trouwe bede.

Heer, God, geef hem de eeuwige rust en dat
het eeuwige licht hem verschijne ; hij ruste in
vree !



De families SPITAELS, VAN CAUWENBERGE,
VAN NIEUWENHOVE en DELESTREE,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blikken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U.

A. Opdecam, Everbeek