



Dankbare herinnering aan

DE HEER

Paul SPITAELS

**zoon van wijlen Alfred en Yvonne
SPITAELS - BILLEMONT**

geboren te Parike op 4 juli 1928 en
godvruchtig overleden in het ASZ
Campus te Geraardsbergen op
2 maart 2008, begeleid door de
gebeden van de H. Kerk.

De familie dankt u voor de blijken
van deelneming en gebed.

Namis in de parochiekerk
St.-Lambertus te Parike op zaterdag
29 maart 2008 om 19 uur.

Uitvaartverzorging Geert - Brakel.

Afscheid nemen
is met zachte vingers wat voorbij is
dichtdoen en verpakken in de goede
gedachten der herinnering...

Afscheid nemen
is verwijlen bij een brok leven
en stilstaan op de pieken
van pijn en vreugd...

Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat waard
is om niet te vergeten...

Afscheid nemen
is het moeilijkste in het leven...
je leert het nooit !

W. Bruyninckx

Dierbare familie, en jij speciaal mijn
zus Gabrielle, ik dank u voor de
goede zorgen en genegenheid waar-
mee gij mij jaren lang hebt omringd.