



Ecce Homo.

Christus, spes ejus,
resurrexit sicut dixit - (lit.)

Alleluia.



† TOT ZALIG AANDENKEN VAN
MIJNHEER PETRUS SPITAELS

weduwnaar van Mw Louise VAN DER MEULEN.
Geboren te Everbeek St Jozef de 5 Februari 1864
en godvruchtig overleden te Nederbrakel de
16 Januari 1950. Lid van het genootschap van de
H. Franciscus-Xaverius, van de bond van het
H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.
Rustend hoofdonderwijzer van Steenhuize, 1884-1919.
Gediplomeerd koster.
Vereerd met het Burgerkruis van 1e klasse en de
Herinneringsmedalie van Z. M. Leopold II.

Dat God in alles verheerlijkt worde! H. Bened.



De wet van God is in zijn hart. Ps.

Het leven van de dierbare overledene werd gebouwd op de eenvoud; en daarom is het opengebloeid tot een weelde van kristelijke deugden: een ongeschonden geloof, een zuiver leven, een diepe godsdienstzin, een rechtschapen karakter en een vurige ijver om de wereld de weg te wijzen naar Christus. Hij verfoeide aanstellerigheid, geweld en vals vertoon; doch dwong de eerbied af door innerlijke deugd en voorbeeldige levenswandel.

Een katholiek uit één stuk.

Vijf en dertig jaar, oefende hij de zo moeilijke en fijne kunst van onderwijzen en opvoeden en vond het geheim harten te veroveren en naar God te leiden. Plichtbewuste en uitmuntend onderwijzer, zaaide hij onvermoeibaar het goed zaad in honderden kinderzielen. Een echte lekenapostel.

“ Die de geboden gehouden en geleerd zal hebben, die zal groot genoemd worden in het rijk der Hemelen. „
Matt. V. 19.

De stilte onzer kerken trok hem aan en innig ingetogen kon hij spreken met de Verborgene onzer altaren. Hij leefde mee met het leven der kerk en zijn grootste genoegen was, de gevoelens van zijn godvruchtige ziel te uiten in kerkelijke zang en orgelspel. Op het einde van zijn levensweg, heeft de Heer hem gelouterd in langdurige kwellingen, met veel geduld gedragen; God en de dood had hij altijd voor ogen; de dood heeft hem dan ook niet verrast, met kalmte en onderwerping heeft hij ze verwacht, zoals de trouwe dienaar wacht op de komst van de meester.

Broeder en zusters, familieleden en vrienden, beweent mijn heengaan niet; het christelijk leven immers is een gedurig offer, aanvaard het moedig met vertrouwen op God. Het is geen kleinigheid, het rijk Gods te verliezen of te winnen. (Nav. Chr.)

Hebt dank om uw toewijding en zorgen en bidt nu de goede God om erbarming over mijn arme ziel. Jezus, Maria en Jozef, laat mijn ziel met U in vrede rusten.



De Familiën SPITAELS en
VAN DER MEULEN,

bedanken voor de sympathie en
de deelneming in hun rouw.