

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN  
DE ZIEL VAN

## PETRUS SPITAEELS

Weduwnaar van

PRUDENCE DE WAGENAER

Geboren te Nederbrakel, de 8 November 1873,  
en er godvruchtig overleden de 15 Augustus 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Wat is het leven van de mens? Een rook die voor enige ogenblikken opkomt en weldra alweer verdwenen is!

Hij was een eenvoudig en goede kristen; hij vreesde God en week af van het kwaad. Hij leedde een werkzaam leven in plichtbesef en levendig geloof.

Wie de beloning en de overvloedige vruchten van de hemel begeert, mag niet verzuimen in dit leven te zaaien om in de eeuwigheid met vreugde te mogen genieten. Bemijn Jezus en houd Hem voor uw vriend, want als alle andere u zullen verlaten zal Hij niet begeven. (Nav. Christi.)

De Heer zal mij vergelden volgens zijn gerechtigheid. Want ik heb de wegen des Heren bewandeld; ik ben mijn God niet ontrouw geweest. (Ps. 17, 21.)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vaart wel. Ik dank U voor uw gensgenheid en liefde. Blijft mijner indachtig in uw gebeden en goede werken. Van uit de hemel zal ik over u blijven waken.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!  
300 d. afl.

De 4 akten. 12 j. afl.

Dr. De Ruyver-De Ruyver. Nederbrakel

Zeer gevoelig voor de bliken van kristelijke deelneming en gebeden, bij het afsterven van onze geliefde Vader, Schoonvader, Grootvader, Broeder, Schoonbroeder Oom en Bloedverwant,

**Mijnheer Petrus SPITAEELS**

bieden wij U onzen oprechten dank.

*De familiën SPITAEELS-DE WAGENAER, kinderen en kleinkinderen.*