

Heer, uw wil geschiede en niet de onze.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

REMI SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw

Melanie De Prez

geboren te Everbeek, de 5 september 1882 en er overleden de 14 november 1957, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke Zegen « in articulo mortis »

Dag en nacht kwelden mij de pijnen die nooit slapen. Mijn vlees terde af . . . mijn gebeente werd met smarten doorboord.

De kwellingen en het lijden waarvan ons leven vol is, zijn als zoveel trappen om naar de hemel op te klimmen en middelen om de genade te vermeerderen. (H Fr. Sales)

Zalig de mens die de beproeving verduuldig verdraagt, hij zal de kroon des leven ontvangen welke God beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen.

Bemide Echtgenote, Kinderen, Kleinkinderen, mijn uur is gekomen om U te verlaten. Hebt dank voor de liefde en toewijding welke gij mij bewezen hebt. God zegene u voor de onverpoosde zorgen waarmede gij mij hebt omringd vooral gedurende mijn langdurige ziekte.

Geliefde Bloedverwanten, blijft mij steeds in-dachtig in uw gebeden. Dit weze de blijvende band tussen hen die naar het Vaderhuis zijn terug gegaan en degenen die op dit tranendal nog een wijl vertoeven. Ik zeg u allen vaarwel en tot we-

derziens bij de Heer.

Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn ziel en mijn leven.

Jezus, Maria, Jozef, staat mij bij in mijn laatste doodstrijd.

Jezus, Maria, Jozef, dat ik sterve in uw heilig gezelschap. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn redding.

De familiën

SPITAELS, DE PREZ, DE STERCKE
en MARRÉ

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.