

Voor uw getrouwen, Heer, wordt het leven
omgezet en niet ontnomen.



**GEDENK DOOR EEN VROOM GEBED DE
NAGEDACHTENIS VAN
DE HEER**

Remi SPITAELS

geboren te St. Maria-Oudenhove op 13 augustus
1896 en godvruchtig overleden op 27 september
1970, in de St. Elisabethkliniek te Zottegem,
voorzien van de troostmiddelen van de H. Kerk.

Wat weten wij over het leven, behalve dat
Gij daar zijt, mijn God, en het richt volgens
uw wijsheid.

Wat weten wij over de dood, tenzij dat Gij
daar weer zijt, en de moegestreden of -geleden
mens opneemt in uw Vaderhanden.

Wil dan, o Heer, uw dienaar, die door het
Doopsel met uw leven werd geadeld, door zijn
kristelijk leven, zijn werk en zijn lijden voor
U heeft getuigd op aarde... thans binnenleiden
in uw Rijk, waar geen droefheid noch lijden
bestaat, maar eeuwige vreugde.

Dierbare familieleden, ik dank U voor uw ge-
negenheid en liefdevolle zorgen hier op aarde,
eens spreek ik ten beste voor U bij de Heer,
wilt Gij nu mijn ziel gedenken in uw gebeden.

Om uw deelneming in de rouw en uw vurige
gebeden dankt U :

de familie SPITAELS.

Vanderzwalmen,