

*"Kom, goede en getrouwe dienaar,
treed binnen in de Heerlijkheid
van uw Meester".*

Dit is een vroom aandenken en een
uitnodiging tot gebed voor:

DE HEER

Remi Spitaels

echtgenoot van Mevrouw
Maria Roussiau

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op
3 juni 1922 en onverwacht thuis van ons
heengegaan op 20 juni 1997,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden
van Sint-Goriks-Oudenhove.
Lid van de Sint-Barbara Gilde.

De families Spitaels, Roussiau, Pieyns en
Van Den Bossche danken U voor uw medeleven.

Namis: donderdag 31 juli 1997 om 19.30 uur.

Heer God, Gij hebt deze man gemaakt tot een zichtbaar teken van uw menslievendheid. Om al het goede dat hij gedaan heeft, om al de mensen die hij geholpen heeft zijn wij oneindig dankbaar. Midden onder ons heeft hij geleefd als een brave en weldoende man en vriend, zacht en minzaam, naarstig en oppassend, steeds goed en meevoelend, teder en dienstvaardig. Zijn edelmoedig hart deed hem vele vrienden vinden.

Zijn leven draagt diep in hem de sporen van zijn noeste arbeid in de koolmijnen. Hoe dikwijls is hij niet afgedaald in die donkere krochten om zijn harde plicht te volbrengen. Welke vreugde was het vanuit deze donkerte te mogen opklimmen naar het licht van zijn thuis.

Hij was een kranige kerel die de onhebbelijkheden van de oude dag kon dragen en de moed opbracht om zijn verwanten zo weinig mogelijk te verontrusten of tot last te zijn.

Bemide echtgenote, samen hebben we al die jaren lief en leed gedragen, thans heeft de Heer me tot Zich geroepen. Ik dank U voor die jarenlange tedere zorgen en hartelijke genegenheid; moge de goede God er U ruim voor vergoeden. Van bij de Heer blijf ik voor U zorgen totdat we weer samen zijn om nooit meer te scheiden.

Geachte familieleden en vrienden, voor de kleinste attentie van genegenheid of vriendschap dank ik u ten zeerste. Blijft mij gedenken in uw gebeden en wees goed voor elkaar.

Tot weerziens in de vreugde van de Heer.

Druk H. Maginet