



De Vader heeft tot Zich geroepen in het eeuwig
tehuis de ziel van Mijnheer

RENÉ RICHARD SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VICTORINE MEERSCHAUT

geboren te Nederbrakel op 20 december 1888 en er
godvruchtig overleden op 12 oktober 1966
gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken
en de pauselijke Zegen.

—
OUD STRIJDER OORLOG 1914-18.

De zielen der rechtvaardigen zijn in de hand
Gods, slechts in de ogen der dwazen schijnen zij te
sterven, zij zullen schitteren in eeuwigheid.

Deze man, die de verschrikking van de oorlog
kende, die taai het leven op aarde doorworstelde en
met een gezegende ouderdom als een aartsvader
het wel en het wee van zijn kinderen meeleeft, had
als enige betrachting op het einde van zijn leven
de priester van de kerk te ontmoeten, zich te vere-
nigen met Christus en zijn ziek en zwak lichaam te
laten zalven en heiligen. Schier onopgemerkt is hij
gestorven, zich zachtjes overgevend in de handen
van de Heer.

Lieve bloedverwanten, ik bedank U voor al uwe
genegenheid voor mij, de goede God roept mij tot
een beter leven, wij zullen elkander wederzien in de
schone hemel en daar voor altijd het grootste
geluk genieten.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

—
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

De families Spitaels, De Vos, Meerschaut, De Weerd,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.