

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

Richard Spitaels

weduwnaar van Mevrouw

Sylvie GORLLER

geboren te Nederbrakel, de 4 december 1875
en er godvruchtig overleden, de 21 juli 1957, gesterkt
door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wat de hemel, en het eeuwige leven bij God zullen zijn is voor ons levende mensen op aarde, evenmin begripbaar als licht en kleuren zijn voor een blindgeborene. Een zaak staat vast, het eeuwig leven is een werkelijkheid. Om ons die zekerheid te geven is de Heer uit de doden verreezen. Laten we steeds de belofte van de Heer indachtig zijn: Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven.

De duurzame overledene heeft zijn leven doorgebracht, zich steeds verantwoordelijk wetende voor God. Daarom ook heeft hij steeds zijn plichten als kristen mens en huisvader op voorbeeldige wijze weten te volbrengen. Voor de zijnen was hem geen werk te zwaar. Wanneer het licht voor zijn ogen voor goed verdween, heeft hij in stilte meer en meer zijn hoop en vreugde gezocht en gevonden bij O. L. Heer. Daarom ontving hij steeds graag de H. Communie bij hem thuis.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik dank U voor de zo lange en vele zorgen welke gij U om mij hebt getroost.

De genegenheid waarmede gij me hebt omringd was een vreugde in mijn duisternis. De Heer, die ik heb gediend is nu mijn licht geworden voor altijd. Ik gedenk U in de hemel; wilt ook gij mij indachtig blijven in uw gebeden, eens komt de dag van het blijde wederzien.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

Vandendriessche opv. Paul De Vleeschauwer, Ned.

Zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

Mijnheer en Mevrouw Georges **DOCLOT-SPITAELS**;
Mijnheer en Mevrouw Victor **WATTEZ-SPITAELS** en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Leon **SPITAELS-DE WAEGENAERE** en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Julien **SPITAELS-VAN OYCKE** en kinderen;
De familiën **SPITAELS, GORLLER, LIETS** en **VAN DER STOCKT**.