

Dat Kristus die U geroepen heeft, U in genade ontvange. (Kerk. off.)



Door dit vroom aandenken vragen wij een gebed voor de zielerust van

DE HEER

Roger SPITAELS

Oudstrijder 1940-1945

echtgenoot van Mevrouw

Yvonne VERPLANKEN,

geboren te Everbeek op 12 mei 1908 en overleden te Oprakel op 3 augustus 1975, gesterkt door het sakrament van de zieken.

Allen die de overledene gekend hebben, zullen de herinnering bewaren aan een goed en rechtgeaard man, steeds bezorgd om het welzijn van zijn gezin. Zijn lijden en zware miseries die hij moedig en gans onderworpen uit Gods hand aanvaardde, werd voor hem een echte zielsloutering.

Dierbare echtgenote, mijn kinderen en kleinkinderen, laat ons het hoofd buigen voor Gods wil en ootmoedig bidden, zonder dat wij het geheel begrijpen : Vader uw wil geschiede. Hebt allen dank voor uw liefdevolle genegenheid. Blijven wij in gebed en liefde verenigd in de vaste hoop dat we eens onafscheidelijk verenigd mogen leven hierna maals.

Genadige Heer Jezus, geef de ziel van uw dienaar het loon voor zijn deugdzaam leven dat welbesteed was, en dat het eeuwige licht zijn ziel verblijde.

Jezus, Maria, Jozef.

De families SPITAELS, VERPLANKEN, VANDE-
VOORDE, LABEAU,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel