

Heer, in uw handen beveel ik mijn geest ;
Gij hebt mij verlost, op U stel ik mijn hoop.



Dit weze U een dankbaar aandenken aan

DE HEER

Roger SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw

Adeline DE HENAU,

geboren te Parike op 2 juli 1926 en zacht
in de Heer ontslapen in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op 4 november 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Apostolische Zegen.

Wie had durven denken, hoe kon hij het
toen zelf vermoeden, dat hij zo kort na zijn
stiefmoeder en zijn vader ten grave zou wor-
den gedragen.

O ondoorgrondeijk geheim van leven en
dood ; of beter : O onbegrijpelijke wilsbe-
schikking van de Heer, die niets of niemand
vernietigt maar de zijnen tot Zich terugroept.

Vader in de hemel, gij slaat ons met diepe
droefheid door dit overlijden. Leer ons, waar
we niet begrijpen, met grotere stevigheid
op uw Voorzienigheid betrouwen.

Met liefde en toewijding heeft deze man
gewerkt voor zijn gezin ; voor hen had hij

zich met taaie wilskracht opgewerkt tot een
bekwaam vakman. Een ongeneeslijke kwaal
heeft hem echter in de bloei van zijn leven
op het ziekbed gebracht. Zijn bezorgde fa-
milie heeft voor zijn genezing gebeden, maar
de Heer heeft hem het Nieuwe Leven ge-
schonken. Door de verzwakking stilaan ver-
trouwd geworden met de dood, schonk hij
met kristelijke overgave zijn nog jonge le-
ven aan zijn Schepper terug.

Dierbare echtgenote, kinderen en familie,
hebt dank voor uw bezorgdheid die mijn
ellende zo verlicht heeft ; hebt dank voor
uw gebeden die mij het lijden draaglijker
hebben gemaakt.

Met de hoop op uw gebed, zeg ik tot
troost voor U : tot weerziens bij de Heer !

De families SPITAELS, DE HENAU,
MACHTELINCKX, VAN DEN BERGHE,
**diep getroffen door uw bliken van kriste-
lijk medeleven, danken U van harte.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek