

Heer in uwe handen beveel ik mijn geest.

†

VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

**Simonne SPITAELS**

weduwe van de  
**Heer Arthur LEUCKX.**

Geboren te Everbeek op 30 december 1914 en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Hospitaal te Ronse op 3 maart 1983, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Het geluk van deze aarde wordt met bitterheid vermengd, opdat wij naar een ander, onvervalst geluk zouden streven. Onze menselijke krachten zijn gemeten. Wanneer ze uitgeput zijn komt God de ziel, die Hij ons gaf, terug halen om haar vergelding te schenken voor haar goede wil.

Heb dank voor al de dagen die ik mocht gaan met U, Heer. Die weg was niet altijd even gemakkelijk, maar steeds waart Gij mij nabij, met Uw wonderen van goedheid en begripen. Ik dank U voor al de genegenheid, vriendschap en goede zorgen die ik mocht ondervinden bij mijn geliefden.

Bemide familie, vrienden en buren, over de dood gaat onze vriendschap verder in een vroom aandenken aan elkaar. Ik dank U allen.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families  
SPITAELS, VANCAUWENBERGE,  
LEUCKX, VAN SCHELVERGEM,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek  
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel