

De Heer heeft haar beschermd en met liefdevolle zorg omgeven.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Theresia SPITAELS

Weduwe van

Heer Kamiel HERREGODS

echtigenote van

Heer René VAN DE PONTSEELE

geboren te St.-Martens-Lierde de 5 maart 1888 en zacht in de Heer ontslapen te Delftinge de 3 oktober 1956, versterkt door al de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen.

Op het feest van de H. Theresia van Lisieux heeft zij het tijdelijke met het eeuwige gewisseld. Gelijk elk menskind heeft zij de strijd om het levensbehoud gekend. Het ligt in onze natuur het leven te willen bewaren; de dood komt over ons als een gevolg van de eerste zonde. Daarom is het voor elke mens een pijn te moeten sterven. In dit gewichtig uur ligt voor hen ook de keuze tussen goed en kwaad tussen God en al wat God bekampt. Als een wijze christene vrouw heeft zij zich gedragen en de juiste houding gekozen die aan een mens past. Mochten de engelen haar daarom ten paradijze geleiden en Maria haar voerspraak zijn.

Rustig en vredig heeft zij de laatste levensogenblikken doorgemaakt met als troost de aanwezigheid van de priester die haar hielp om zich helemaal naar God te keren en op Hem te betrouwen. Want God was haar hoop sedert haar eerste en prilste jeugd.

Mocht zij als een waelderige roos bloeien en de geur van genade en deugd verspreiden in de tuin van de Heer en zich voegen bij het koor dat eeuwig Gods lof verkondigt en Hem dankt voor al het ontvangen goed.

In dankbaarheid gedenken haar kinderen de goede en kommervolle moeder die steeds hun geestelijk en stoffelijk welzijn op het oog had. Hoe werkzaam was zij toch en hoe diep christelijk in al haar beoordelingen. De Heer weze haar genadig om al het goede dat zij met Zijn hulp heeft gedaan.

O L. Vrouw van Lourdes bid voor uw vereerders in de kapel te Gemeldorp.

H. Jozef, patroon van de goede dood, laat ons in het gezelschap van Jezus en Maria sterven.

De familiën SPITAELS, HERREGODS,
VAN DE PONTSEELE. EEMAN,
VANDER GHEYNST en LEFEVRE.

*ten zeerste gevoelig aan uw christelijke
deelneming in hun rouw*

BEDANKEN.

Uitg. C. Miserez, koster, Dries, Delftinge.