

Wij hebben hem bemind tijdens zijn leven,
vergeten wij hem dus niet na zijn dood.



BID VOOR DE ZIEL VAN

MIJNHEER

URSMAR SPITAELS

echtgenoot van Mevrouw

MARTHA ROMAN

geboren te Everbeek op 16 januari 1897 en al-
daar zeer godvruchtig overleden op 6 oktober
1966, bediend met de H.H. Sakramenten der zie-
ken en pauselijke zegen in het stervensuur.

Hij was een godsdienstig en deugdzaam man,
trouw aan God en Kerk, de zalige verplichtingen
van onze H. Godsdienst kweet hij voorbeeldig,
daarom mocht hij ook op zijn sterfbed getuigen,
ik ga gerust naar de eeuwigheid, niemand heb
ik iets misdaan, noch God, noch mens.

Als goede huisvader was hij omringd van de
eerbied en liefde van al de zijnen, edel van
hart, werkzaam en verkleefd, was hij altijd min-
zaam in zijn omgang met iedereen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen,
grootvader, weent niet, ik vraag het, scheiden is pijn-
lijk, maar de dood is ook een verlossing van de
ellende en smart, wij zien elkaar terug in een
gelukkig leven hierboven. Ik dank u voor uw
liefde en goede zorgen, ook U Eerwaarde Zuster
voor uw gaaglijkse en onbaatzuchtige toewijding.

Geliefde zusters, broeder, familie, vrienden en
kennissen, vaarwel tot een blij wederzien hier-
boven en bidt allen voor mij, ik vergeet U niet.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.
300 d. afl.



De families SPITAELS, VANDEMAELEN,
ROMAN en DETEMMERMAN.

Zeer ontroerd door Uw bliken van
deelneming, bedanken U hartelijk en
oprecht.

R. Van der Geynst, Everbeek