

De Naam des Heren zij gezegend.



VROOM AANDENKEN AAN

Mevrouw

Virginie - Marie SPITAELS

weduwe van de Heer

GUSTAAF VAN DE MERGEL,

geboren te Nederbrakel op 9 juni 1901 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
Sint-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 29 januari 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken en de Pauselijke Zegen.

De dierbare overledene was een vrome en
diepgelovige kristen vrouw, een trouwe echt-
genote en een goede moeder. Eenvoudig en
stil in haar dagelijks leven, zachtmoedig en
vreedzaam in haar omgang met de medemen-
sen, werd zij bemind door allen die haar
leerden kennen. Groot en klein zullen steeds
van haar een stichtende herinnering mogen
bewaren.

Meer door haar veelvuldige ziekten dan door
ouderdom uitgeput en verzwakt, zag zij met
vredige berusting, gelouterd door de ziekte,
haar einde naderen. Stil en zacht, zoals haar
leven was, zo is zij dan heengegaan en heeft
haar edele ziel in dankbaarheid aan de Heer
teruggeschonken. Terecht mogen wij dan ook

met vertrouwen bidden tot de Heer dat Hij
haar nu in zijn barmhartigheid opneme en
haar belone voor het vele schone in haar le-
ven.

Bemide kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank U voor alles wat gij voor mij ge-
daan hebt en voor alles wat gij voor mij
geweest zijt. Bidt nu voor mij opdat de al-
goede God mij bij hem opneme tot eeuwig
leven.

Ook gij allen, mijn vrienden en geburen,
denkt nu nog eens aan mij in een vroom
gebed.

De families SPITAELS, VAN DE MERGEL,
DE WAGENAERE, CARLIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel